

Bijbels in gevangenis van grote betekenis

In de gevangenis wordt door gedetineerden heel veel naar bijbels gevraagd. Daar zijn verschillende redenen voor.

Allereerst zien veel gedetineerden de bijbel als een heilig boek en dat heilige boek willen ze graag in hun cel hebben. Ze hechten aan een persoonlijk exemplaar dat ze kunnen houden. En ze willen graag de hele bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament.

In de tweede plaats kennen ze de bijbel vaak uit hun jeugd. Ze kwamen ermee in contact door hun ouders of grootouders, op school of in een jeugdinstelling.

In de derde plaats kunnen ze zich vaak met hun eigen leven herkennen in de Bijbelverhalen.

In de gevangenis blijkt hoe actueel het evangelie is. Gevangenen zien in de verhalen hoe hun levensverhaal met het verhaal van God en mensen verbonden is. De bijbel wordt individueel gebruikt, maar ook in gespreksgroepen en natuurlijk in de kerkdienst.

Jan Eerbeek,
hoofdpredikant DJI